

Joris op 't Zand



Informatieblad van de
oud-katholieke parochie
Amersfoort

Deze versie is zo veel mogelijk ontdaan van gegevens die in strijd kunnen zijn met de AVG.

Kerkgebouw: 't Zand 13, Amersfoort
Joriszaal Boldersstraat 2, 3811 GG
☎ 033-4721506 (zeer beperkt)

Pastoor Louis Runhaar
't Zand 15, 3811 GB Amersfoort
☎ 033-4940390; ✉ pastoor@amersfoort.okkn.nl

Kerkebestuur

Voorzitter Louis Runhaar
Secretaris Wilma van Oevelen-Eijkelboom
Birkstraat 102, 3768 HL Soest
☎ 035-6010246; ✉ oevelen@xs4all.nl

Penningmeester Marta Schouten-Kropielnicka
☎ 06-20298931; ✉ penningmeester@amersfoort.okkn.nl

Lid Dick Noordzij
☎ 0318-220829; ✉ noordzij.dick@gmail.com

Lid vacant
Kosters coördinatie: Allan Cramer; ✉ ascramer@hotmail.com

Beheerder parochiezaal ✉ verhuur@okkn.amersfoort.nl (coördinatie)

Webmaster Ingeborg van 't Erve-Bosch
☎ 033-8884705; ✉ ingeborg@vanterve.com

Bankrekeningen:

ING: NL62 INGB 0000 4437 46
T.n.v.: Kerkebestuur oud-katholieke parochie Amersfoort

ING: NL40 INGB 0000 4303 68
T.n.v. Stichting Beheer & Behoud Kunstbezit H. Georgius Amersfoort

Vertrouwenspersonen

Meldpunt seksueel misbruik in de kerk: www.smpr.nl

Slachtofferhulp Nederland: www.slachtofferhulp.nl

Intern: oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk

Klachten

Klachtencommissie Seksueel Misbruik OKKN klachtencommissie@okkn.nl

★Kopijsluiting: 14 maart 2021★

Nummer: 202101, februari – april 2021

Herderlijke groet bij het begin van de vastentijd

Zusters en broeders in Christus,

In de Marcuspassie roepen voorbijgangers allerlei commentaren naar Jezus. Ze doen het als hij gekruisigd is: red jezelf, kom af van het kruis, laat ons eens wat zien. Ze doen het ook al eerder in de passie, als ze verbaasd zijn dat een vrouw dichterbij Jezus komt dan zij gewenst vonden, en een buitenproportionele hoeveelheid kostbare zalf over het hoofd van Jezus gooit. Jezus wijst hen terecht: ze doet juist wat ze kan! Zulke ruimhartige aandacht, zulke overvloed, zoveel zorg, zo ziet het Evangelie er uit!

Sinds de Veertigdagentijd van vorig jaar is de coronacrisis het gesprek van de dag. Haast tot vervelens toe delen we in de litanie van de door corona getroffen: ouderen en jongeren en al wie daar tussenin zit; diegenen die heel hard moeten werken in de zorg of het onderwijs en allen die plotseling geen werk meer hebben; idealisten die kansen zien voor een fundamenteel betere wereldorde en realisten die de vrijheid van de burger ernstig ingeperkt zien. Meer nog dan voorheen worden we geconfronteerd met de vraag op welke fundament we ons bestaan bouwen. Waar halen we hoop en vertrouwen vandaan? Wat kunnen we meer doen dan van de zijlijn commentaar leveren? Hoe voorkomen we dat we vervallen in onverschilligheid of cynisme?

Met vallen en opstaan hebben we in het afgelopen jaar in de zich steeds weer wijzigende omstandigheden onze weg als samenleving moeten vinden. Ook in onze parochies en staties zijn de pastoors en besturen op zoek gegaan naar mogelijkheden om de onderlinge band vast te houden of opnieuw vorm te geven. Juist omdat de vanzelfsprekende vormen van onderling contact wegvielen, zoals rond onze kerkdiensten, realiseerden we ons hoe belangrijk die momenten zijn en hoe je ze soms ook op andere manieren kan invullen. Wat waren mensen blij als ze een simpele groet, een kaartje, een boekje of een kaars van de parochie thuisbezorgd kregen! Hoeveel reistijd scheelde het vergaderen per zoom of teams niet. Hoe goed was het, dat de jongeren via het beeldscherm contact konden houden en ervaringen konden uitwisselen. Hoe wonderlijk was het om te merken hoe fijn het was als je elkaar toch weer even in levenden lijve kon ontmoeten, zelfs als je geen zoen of hand gaf en die verantwoorde afstand in acht nam.

Afstand en nabijheid zijn de kernwoorden van dit jaar: afstand om het leven veilig te houden, nabijheid om het leven menselijk te houden. Het zijn precies de woorden die onze verhouding tot God ook bepalen. In de Marcuspassie heeft Jezus het over de Machtige, en over de Mensenzoon, die met de wolken van de hemel zal komen. Gebruikelijke beelden, maar wel taal waarin je God kan zien als hoog verheven boven alles wat wij denken of doen.

Tegelijkertijd komt de Heer in het evangelie ook heel dichtbij ons, zoals wanneer Hij bedroefd en angstig is zoals wij kunnen zijn.

Vandaag, evenmin als in de Marcuspassie, geeft de Heer altijd een gepast antwoord op de vragen die wij stellen. Dat kan ergernis opwekken, zoals de meeste mensen in de Marcuspassie zich aan Jezus geërgerd hebben. Toch kunnen wij erop vertrouwen dat dat er antwoord komt, zoals er in de geschiedenis van Israël en van de kerk altijd antwoord gekomen is. Geloven is nabij komen zoals de vrouw met de kruik deed. Geloven is een houding van vertrouwen dat God al dichtbij je is in alle hoogte- en dieptepunten van het leven. Geloven betekent daarom niet zoiets als 'ik geloof het wel', waarna je achterover leunt en niets meer doet of de wereld hooguit van je commentaren voorziet. Integendeel: geloven roept op tot verzet tegen 'zo is het nu eenmaal', alles wat zich als goddelijke macht aandient, mensen het idee geeft dat ze aan zichzelf zijn overgeleverd en dat je het op je eentje maar moet redden. Geloven is actieve toewijding aan alles wat Jezus door zijn passie en Pasen voor ons heeft geopend: nieuw leven.

Wat geeft ons moed in deze coronatijd? Dat we aan Gods toekomst toegewijd blijven! Dat we op weg daarnaartoe elkaar zien en kennen! Dat wij elkaar blijven vertellen en samen blijven vieren dat God ons ziet en kent – en ons nooit in de steek laat. Wat een troost is dat in een troosteloze wereld, wat een hoop en vertrouwen geeft dat voor wie twijfelt of moedeloos is, wat word je rijk als mens als je je medemens ontmoet als geschenk van God. Wij zijn allemaal geroepen om naar elkaar om te zien, en om alles wat we van God hebben gekregen, onze talenten en onze gebreken, onze overvloed en onze tekorten, in zijn naam ruimhartig met elkaar te delen.

Ooit is deze crisis weer voorbij. Mensen die dan leven zullen op ons terugkijken en dan hopelijk kunnen zeggen: in hun geloof hebben ze elkaar met Gods hulp staande gehouden en als iemand viel, hebben ze die overeind geholpen. Omdat ze elkaars lasten droegen, werden die licht. Zo verkondigden ze het kruis en de opstanding van degene die hen door de crisis heen naar het licht van de nieuwe schepping voorging: Jezus Christus de Heer. Wij wensen u een gezegende vastentijd.

Utrecht/Amsterdam, februari 2021



+ Barend Theodoor Wallet, aartsbisschop
van Utrecht
+ Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem

VAN BUITEN NAAR BINNEN

Onlangs kwam ik een artikeltje tegen dat ik tien jaar geleden schreef voor 'De Oud-Katholiek'. Het ging over de zogeheten komkommertijd, de periode in de zomer waarin er minder vergaderd wordt en journalistieke redacties op halve kracht werken, waardoor er dus minder lijkt te gebeuren. Deze periode is ook een tijd waarin er in kranten en op televisie zaken op de voorgrond komen die anders onderbelicht blijven. In het artikeltje stelde ik dat ook de kerk in de zomer zo'n periode kent. Ik schreef: "*deze kerkelijke komkommertijd haalt je uit je ritme. Het ontbreken van regelmaat kan je soms zomaar het gevoel geven dat het geloof je tussen de vingers door glipt, dat het nergens over gaat. Ook kan deze ritmeverstoring je bepalen bij de vraag wat echt en belangrijk is.*" Ik vond het treffend om deze woorden opnieuw te lezen, tien jaar later. Treffend omdat ik de huidige periode eigenlijk min of meer hetzelfde beleef. Voor het eerst sinds het uitbreken van de coronapandemie merk ik dat het één en ander me wat zwaarder begint te vallen. Van half maart tot half december 2020 had ik door de gevolgen van de crisis meer te doen dan ooit, zowel in huis (het thuisonderwijs), in de parochie als in het Collegiaal Bestuur en met de online uitzendingen van de zondagse diensten en het getijdengebed. Maar sinds de harde lockdown van december kom ik voor het eerst een beetje tot stilstand.



Een situatie waarin sommigen van u zich ongetwijfeld al langer bevinden.

Natuurlijk is het thuisonderwijs terug van weggeweest, is er pastoraal en

kerkbestuurlijk nog genoeg te doen, gaat het werk in de 'landelijke kerk' door en vraagt de aanstaande overstap naar Utrecht om aandacht. Maar zonder de wekelijkse liturgische vieringen, met alle inhoudelijke voorbereiding daarop en alle organisatie eromheen, zonder veel 'echt' menselijk contact, merk ik dat 'de energie' eruit gaat, wat dat ook precies mag betekenen. In gesprek met collega's en parochianen merk ik dat ik hierin de enige niet ben. Een collega zei laatst: 'Het kost me in deze tijd hoe langer hoe meer moeite om me ergens toe te zetten'. Dat herkende ik. In deze tijd ontdek ik opnieuw hoezeer ik als mens eigenlijk overeind en in beweging wordt gehouden door wat er als het ware van buitenaf op mij af komt: het vaste wekelijkse werkritme, het kerkelijk jaar, pastorale vragen, de meningen, wensen en verwachtingen, geplande activiteiten, de liturgie met haar vaste formuleringen en bewegingen, mijn taken en verantwoordelijkheden, enzovoort. Deze externe structuren en factoren zijn natuurlijk allemaal waardevol en belangrijk, maar nu een deel daarvan wegvalt, en nu ik dus ook zelf een beetje stil val, komen er als vanzelf ook andere zaken naar de voorgrond. In de woorden van het oude artikeltje: de ritmeverstoring bepaalt me bij de vraag wat ik echt en belangrijk vind. Heb ik voldoende innerlijke ruggengraat om overeind te blijven als de steun van buitenaf voor een deel wegvalt?

Sta ik zelf nog achter de geloofswaarden die ik uitspreek? Ja, ik kom makkelijk in beweging door wat ik van buitenaf krijg aangereikt, maar wat is het eigenlijk dat mij van binnenuit motiveert? Hoe kom ik daar (opnieuw) mee in aanraking? Waar verlang ik naar? Wat zet me aan het dromen?



De relatieve stilte van deze tijd brengt me bij belangrijke vragen, vragen waarmee ik dit jaar dus ook de Veertigdagentijd in ga. Woestijntijd. Tijd om, teruggeworpen op mijzelf, richting te hervinden. Misschien herkent u iets in wat ik schrijf, misschien ook niet, maar nodigt dit inkijkje u uit om na te gaan welke vragen deze tijd bij u naar boven brengt. Ga er eens voor zitten en schrijf ze op. Zoek het gesprek erover, met mij of met iemand anders, en zie anders dit schrijven als een uitnodiging daartoe. Een goede Veertigdagentijd gewenst!

Pastoor Louis

Pastoraal

Overleden

Op 5 januari overleed na een ziekteperiode van zeven weken Annemieke Duurkoop. Annemieke was priester van het aartsbisdom Utrecht en sinds 2018 parochiaan van de parochie Amersfoort, samen met haar echtgenoot Peter Schotel. Zij is 70 jaar geworden. Haar familie heeft in besloten kring afscheid van haar genomen. Na het opheffen van de coronamaatregelen zullen zij de schijnwerpers zetten op het leven en de werken van Annemieke als vriendin, beeldend kunstenaar en priester.



Onderlinge contacten

Er zijn in en rond de parochie op dit moment verschillende mensen over wie er aanzienlijke zorgen bestaan voor wat betreft de gezondheid. Van sommigen is dit bekend, van anderen niet. Dan weet bijvoorbeeld alleen de pastoor ervan, of een kleine groep intimi. De leeftijd komt vaak met gebreken, maar er zijn in en rond onze parochie ook mensen die op jongere leeftijd door onheil getroffen worden. Pastoor en pastorale werkgroep proberen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid met diverse mensen contact te houden en er samen voor te zorgen 'dat wij niet uit elkaars genade vallen'. Er zijn ook parochianen die op persoonlijke titel contact onderhouden met andere parochianen. Dat is erg fijn! Lastig is dat we elkaar in deze tijd niet zomaar 'tegen het lijf lopen' rondom die vieringen of andere activiteiten. Het parochieblad is niet de plaats om lichamelijke kwalen of geestelijke noden van deze of gene uit de doeken te doen, al was het alleen maar vanwege privacyoverwegingen.

Wellicht is het een idee voor deze Veertigdagentijd om eens wat extra aandacht te besteden aan het omzien naar anderen. Bijvoorbeeld door eens - een uitdaging hoort erbij- een lijntje te leggen met een parochiaan of gastlid die je wat minder goed kent. Een appje of een kaartje is zo gestuurd (de secretaris helpt u graag aan de gegevens) en een afspraak om eens een rondje te lopen is zo gemaakt. De telefoon pakken is misschien wat spannender, maar loont vaak de moeite. Ten slotte, laat het gerust weten aan pastoor of kerkbestuur als u zelf prijs stelt op contact. Ook binnen de beperkingen van de coronamaatregelen is er best nog wel wat mogelijk.

Pastoor Louis

Van het kerkbestuur

Gemeentevergadering

Onze volgende gemeentevergadering is op woensdagavond 24 maart. Op welke wijze deze gaat plaats vinden weten we nog niet, dat hoort u zodra de op die datum geldende coronaregels bekend zijn. In ieder geval zullen stukken voorbereid moeten worden voor de synode op zaterdag 10 april. De agenda en benodigde stukken zullen ongeveer een week van te voren per mail rondgestuurd worden.

Opvolger pastoor Louis bekend

Op 15 januari zijn wij door de bisschoppen op de hoogte gesteld van mutaties als gevolg van de bisschopsverkiezing. De volledige brief is in de parochiemail van diezelfde dag terug te vinden. Onze nieuwe pastoor wordt Rudolf Scheltinga, momenteel pastoor van Egmond aan Zee. Op bladzijde 13 stelt hij zich alvast voor.

Wij wensen hem een goede toekomst in onze parochie.

Benoeming 2^{de} synodaal

Lydia Jansen is met ingang van 1 januari 2021 gekozen als lid van het Collegiaal Bestuur, daarom wordt er door ons hard gezocht naar een geschikte kandidaat om onze eerste synodaal Dick Brons te kunnen ondersteunen. Het kerkbestuur is namelijk degene die de tweede synodaal mag benoemen. Mocht u interesse hebben, meldt u zich bij één van ons.

Afscheid van secretaris Lydia



Al twee keer moest het afscheid van Lydia als kerkmeester en secretaris van het kerkbestuur worden uitgesteld. Dat is zuur, want we willen haar graag in het zonnetje zetten voor alles wat ze heeft gedaan. Binnen de kring van het kerkbestuur hebben we Lydia's vertrek in december kunnen markeren.

Het afscheid in de kring van de hele parochie verplaatsen we naar een moment dat het weer mogelijk is om (zij het waarschijnlijk in kleinen getale) weer bijeen te komen.

Verjaardagskaarten

Waarschijnlijk hebben de jarigen van afgelopen maand het al gemerkt; er is gestopt met het versturen van verjaardagskaarten namens de parochie. De afgelopen jaren heeft Emilie dit met grote inzet gedaan, maar vond het tijd om er mee op te houden. Gezien de behoorlijke tijdsinspanning die dit kost, en niet te vergeten steeds oplopende kosten, hebben wij besloten om geen verjaardagskaarten meer te laten versturen.

We bedanken Emilie hartelijk voor de trouw waarmee zij deze ‘verbindingslijn’ lange tijd heeft verzorgd.

Kerkbalans 2021



Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen wij u tegen het begin van de Vastentijd een financiële bijdrage te leveren.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Om te kunnen bestaan hebben wij een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijft onze kerk van waarde voor ons en de samenleving. ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het thema voor Actie Kerkbalans 2021. Onze bankgegevens staan op bladzijde 1.

Offertoriumcollecten

Alle offertoriumcollectes zijn van 21 februari tot en met 28 maart bestemd voor het vastenoffer, waarvan het doel Stichting Present is. Op bladzijden 8 en 9, en op de website oudkatholiek.nl (onder het tabje nieuws), kunt u meer informatie over de vastenactie vinden.

Aswoensdag

Op moment van schrijven is het nog onbekend of het mogelijk zal zijn Aswoensdag in enige vorm te vieren. Het lijkt erg onwaarschijnlijk. Het zal in ieder geval niet mogelijk zijn om op deze dag in massaal oecumenisch verband samen te komen, zoals we in de afgelopen jaren in Amersfoort gewend waren. Om enigszins aan het gemis tegemoet te komen, maakten pastores Diederiek van Loo (Amersfoortse Zwaan), Jan van Baardwijk (Bergkerk), Phil Jacobs (Franciscus Xaverius) en Louis Runhaar (St. Joris op 't Zand) in samenwerking met musicus Cees-Willem van Vliet een speciale podcast, die vanaf 17 februari op diverse plaatsen te downloaden en te beluisteren is. Nadere informatie hierover in de parochiemail.

Pastoor Louis

Vastenactie 2021: Steun Stichting Present

Sociaal en praktisch: stichting Present maakt het mogelijk dat steeds meer mensen in Nederland omzien naar elkaar. Daar wordt iedereen blij van! Om dit werk uit te bouwen heeft Present onze steun nodig. Daarom is onze Vastenactie 2021 voor hen bestemd.



Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk biedt zij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in of vlakbij de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor een dagdeel of voor langere tijd. Het unieke van de Vastenactie van dit jaar is dat er gekozen kan worden voor het doneren van tijd naast de mogelijkheid van het doneren van geld!

Present werkt bij al haar projecten samen met organisaties in zorg, welzijn en wonen. Voor elk project van Present geldt dat het vrijwilligerswerk altijd ter aanvulling of ondersteuning moet zijn van de professionele zorg. Present vindt daarbij de ontmoeting die er is tussen mensen minstens zo belangrijk als het klaren van de klus.

Als kerk willen we graag ook beschikbaar zijn voor de mensen in de buurt. Dat is soms minder eenvoudig dan gedacht, want:

- Hoe kom je met deze mensen in contact?
- Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat dat werk niet alleen op de schouders van de diaconale werkgroep terechtkomt?
- Hoe betrek je de hele parochie erbij?
- Hoe bereik je de mensen die hulp echt het beste kunnen gebruiken?
- Moet je het werk niet aan zorgprofessionals overlaten?
- Welke hulp kun je bieden, sluit het aan bij de talenten van de parochianen en hoe krijg je hen enthousiast?

Present Nederland kan ons als kerk daarbij helpen! De parochie Amersfoort pakt dit project op samen met Present Amersfoort.

TIJD DONEREN

Er zal een zogeheten tijd & talent collecte gehouden worden.



U kunt daar aangeven aan wat voor soort project (zie hieronder voor een uitleg) u wilt deelnemen en hoeveel tijd u wilt doneren op zaterdag 10 april (met een uitwijk naar 22 mei). Meer informatie over de aanmeldprocedure volgt binnenkort via de parochiemail.

sociale projecten: koken voor dak- en thuislozen, het organiseren van een gezellige middag voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of koffiedrinken met eenzame ouderen.

praktische projecten: helpen verhuizen, opknappen of schoonmaken van een woning of het opknappen van een tuin.

U kunt zelf bepalen hoeveel tijd u wil doneren. Dat kan eenmalig, bijvoorbeeld een dag(deel), op projectbasis waardoor je met elkaar een zinvolle en goed bestede dag beleeft. Maar het is ook mogelijk je op structurele basis voor een ander in te zetten. Het doel van Present is om een beweging op gang te brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. En dat werkt. Want met een Present-project komt er in één dag echt iets van de grond en ontstaan er ontmoetingen van blijvende waarde!

Coronaproof

Afhankelijk van de geldende regels op dat moment, wordt er in (zeer) kleine groepen samen gewerkt, waarbij de coronaregels in acht worden genomen.

GELD DONEREN

Het financieel ondersteunen van het werk van Present is ook mogelijk. Zeker voor parochianen die om welke reden dan ook niet in staat zijn om tijd te doneren, blijft dit een vertrouwde manier van bijdragen aan de jaarlijkse Vastenactie. Uw financiële bijdrage kan zoals gebruikelijk overgemaakt worden naar de parochie.

We hopen van harte dat u enthousiast wordt om geld of tijd te doneren voor Present!

Hartelijke groet, namens de diaconale werkgroep,

Martine en Marjolijn



ROOSTER VAN KERKDIENTEN van de OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE van de H. GEORGIUS te AMERSFOORT			
Viering	1e Schriftlezing	2e Schriftlezing	Evangelie
WO 17 februari 19.00 uur Aswoensdag Gebedsdienst	Jesaja 58, 1-10	2 Korintiërs 5,20-6,10	Matteüs 6, 1-6 en 16-21
Zo 21 februari 10:00 uur 1e zondag 40-dagentijd Eucharistieviering	Genesis 9, 8-17	1 Petrus 3, 18-22	Marcus 1, 12-15
Zo 28 februari 10:00 uur 2e zondag 40-dagentijd Eucharistieviering	1 Koningen 19, 9-18	2 Petrus 1, 16-21	Marcus 9, 2-10
Zo 7 maart 10:00 uur 3e zondag 40-dagentijd Eucharistieviering	Exodus 20, 1-17	Romeinen 7, 14-25	Johannes 2, 13-22
Zo 14 maart 10:00 uur 4e zondag 40-dagentijd Schriftlezing en gebed	Jozua 4,19 – 5,1 en 5, 10-12	Efeziërs 2, 4-10	Johannes 6, 4-15
Zo 21 maart 10:00 uur 5e zondag 40-dagentijd Eucharistieviering	Jeremia 31, 31-34	Hebreeëen 5, 1-10	Johannes 12, 20-33
Zo 28 maart 10:00 uur Palmzondag Eucharistieviering	Jesaja 50, 4-7	Filippenzen 2, 5-11	Marcus 14,1 – 15,47

De lezingen in dit rooster zijn genomen uit het B -jaar van het Oud-Katholiek lectionarium

VOORAANKONDIGING voor de diensten in de Goede week

DO 1 april 18:15	Kerk open voor stilte en gebed.		
DO 1 april; 19:00 Witte donderdag Eucharistieviering	Exodus 12, 1-14	1 Korinthiërs 11, 23-32	Johannes 13,1-15
VR 2 april; 18:45 uur	Kerk open voor stilte en gebed.		
VR 2 april; 19:30 uur Goede Vrijdag Gebedsdienst	Hosea 6, 1-6	Exodus 12, 21-28	Johannes 18,1 – 19,42
ZA 3 april; 21:00 uur Paaswake Eucharistieviering	Keuze uit de vaste lezingen nader te bepalen		
ZO 4 april; 10.00 uur Pasen Eucharistieviering	Jesaja 25, 6-9	Kolossenzen 3,1-4	Johannes 20,1-18

We nemen dit rooster in het kerkblad op, ook al weten we niet of en wanneer het in deze periode mogelijk zal zijn om samen te komen. De liturgische gegevens zijn vanzelfsprekend dezelfde als die van de online vieringen. Mochten er versoepelingen komen, dan worden er met lezers, koster, organisten, deurwachten, cantores e.a. nadere afspraken gemaakt.

Voedselbank van Amersfoort



De feestdagen zijn weer achter de rug: uw kerstdiner is anders verlopen dan u had gedacht en er was geen samenkomst in de kerk om kerstfeest te vieren. De coronatijd gooit alles door elkaar. Wat blijft erover, vragen wij ons af. Welnu: de armoedebestrijding “loopt”, lazen we in De Stad Amersfoort, dat een interview publiceerde met mevrouw Cieka Galenkamp (foto), de coördinator van de voedselbank.

Hoewel de voedselbank over het hele jaar 2020 meer aanvragen kreeg, telde men eind december, vóór kerst, 530 cliënten en dat waren er 16 minder dan voor de coronacrisis begon. Uit de landelijke pers vernamen we ook dat de voedselbanken geen beroep doen op de overheid, terwijl die een extra budget voor de voedselbanken ter beschikking had gesteld. Het komt dus van ons, als anonieme gevers, in welke vorm dan ook. Hoort u daar al bij?

Laten wij als parochie van Amersfoort weer onze bijdrage leveren zodat in 2021, ook als de crisis van corona hopelijk bestreden is, het werk van de voedselbank gewoon door kan gaan. Wij rekenen op uw bijdrage!



Martine en Hans

Doppen sparen ten behoeve van Hulphonden

Eind december was ik in de kerk en kon ik in de Joriszaal kijken of er nog doppen waren ingezameld en ja: er stonden zowaar nog drie volle plastic tassen! Alles bij elkaar het resultaat van circa drie maanden sparen! Begin januari heb ik de opbrengst in een grote grijze zak weer afgeleverd op het bekende adres in Amersfoort. Dank aan de trouwe spaarders!

Goed dat u doorgaat met sparen in deze corona tijd. Laten we in 2021 gaan voor een nog hogere opbrengst: vier volle tassen of nog meer. Ik reken op u!

Hans

Kinderkerk

Wat kunnen we vertellen? Niet zoveel, want het is al weer een tijd geleden dat we kinderkerk hadden. Wel op een mooi moment, namelijk met eerste advent. Het was een gezellige ochtend met veel kinderen, ook twee nieuwe gezichten.



We hebben gelezen over Elizabeth en Zacharias, en de aankondiging van de geboorte van Johannes. Met elkaar hebben we mooie kaarsenhoudertjes gemaakt van klei, die hopelijk goed gebruikt zijn in de kerstperiode.

Voor alle kinderen was er een Adventskalender. De grotere kinderen kregen deze: iedere dag mochten ze een letter plakken (joepie!) en zo ontstond de tekst 'Ik ben het licht voor de wereld'. De peuters kregen een eigen variant van de Adventskalender, gemaakt door Theo (waarvoor veel dank!).

Als leiding van de kinderkerk komen we meestal begin februari bij elkaar om plannen te maken over de veertigdagentijd. Bij elkaar komen gaat nu niet. We zullen per email ideeën moeten uitwisselen.

Vorig jaar zijn we gestart met een project, maar helaas hebben we na de eerste zondag van de veertigdagentijd hier mee moeten stoppen vanwege de lockdown. Hoe het dit jaar gaat moeten we afwachten.

Dat geldt ook voor Palmpasen en een inmiddels al traditie geworden picknick op de zondag voor de grote vakantie.

Als er kinderkerk is, dan is er net als in de “grote mensen”-kerk een collecte. De laatste maanden werd er geld opgehaald voor de MAF (Mission Aviation Fellowship) een organisatie, die zending ondersteunt in gebieden, die moeilijk bereikbaar zijn. In Lunteren woont momenteel tijdelijk een MAF-piloot met zijn gezin. Ze hopen in maart weer naar Nieuw-Guinea te gaan. U kunt over hen lezen en filmpjes zien op: www.flyingmuilwijk.nl



De kinderkerkleiding

Actie Schoenendoos

Op 27 september was de aftrap van de actie schoenendoos. De inleverdatum in december is wat ongemerkt voorbij gegaan. De dag voor Kerst gingen Theo en ik naar Drenthe. Op de heenweg zijn we naar de kerk gereden - dat mocht toen nog - en hebben de schoenendozen, die in de Joriszaal stonden opgehaald.

De “oogst” viel niet tegen. Ondanks de coronaregels stonden er 10 dozen. De dozen hebben in Drenthe gelogeerd en op 2 januari zijn ze naar Ermelo gebracht. Het afleveradres in Ochten was vanwege de coronaregels gesloten. Een apart gebeuren. We moesten naar het privéadres van een medewerker van de organisatie. Daar - met een mondkapje op - de dozen in zijn auto gezet en zonder handdruk afscheid van elkaar genomen.

Mary-Ann

Clara Gertrudis van Halteren

U begrijpt wel dat er niet zoveel te melden is.

Persoonlijk contact is momenteel helaas niet mogelijk. Normaal gesproken maken een aantal leden van Clara een attentie voor de senioren, die dan met de adventsbijeenkomst wordt uitgedeeld.



Dit jaar was het omgekeerd. Per post kregen de dames een “knutselpakketje”, waarmee zij een Kersttafereeltje konden maken. Het pakketje bestond uit een dennenboompje en een minikaarsje. Als je alle boompjes bij elkaar zet krijg je een Clara-bos, zoals op de foto te zien is.

Plannen voor uitjes liggen voorlopig in de koelkast. Zodra er weer wat georganiseerd mag worden, krijgen de leden bericht.

Even voorstellen: pastoor Rudolf Scheltinga



Geboren ben ik in één van de Friese Elfsteden: Bolsward in 1964. Kerkelijk betrokkenheid heb ik met de papepel ontvangen – misschien beter met de boterhammen. Mijn ouders hadden toentertijd een bakkerij in deze Hanzestad. Tot mijn 18 levensjaar heb ik in Friesland gewoond en ben toen verhuisd naar de grote stad Amsterdam, alwaar ik theologie ging studeren.

Mijn afstuderen vond plaats in 1988, maar toen woonde ik inmiddels in Assen en was ook – een jaar daarvoor – getrouwd met Marian van 't Klooster. Onze twee kinderen, Niels (1989) en Alja (1991) zijn al weer een heel aantal jaren zelfstandig en wonen – beiden met hun partner – in Amsterdam c.q. Den Bosch.

In 1999 ontving ik in de kathedrale kerk van Ste. Gertrudis in Utrecht in februari de diakenwijding en in oktober de priesterwijding, beide uit handen van de toenmalige aartsbisschop van Utrecht, mgr. Antonius Jan Glazemaker. Ik was toen parttime werkzaam als geestelijk verzorger in een ziekenhuis in Amsterdam en later daarnaast ook parttime als assistierend-pastoor van Utrecht. En sinds november 2009 ben ik werkzaam in de parochie in Egmond aan Zee, de parochie waarvan ik sinds juli 2010 pastoor ben. Nu is aangekondigd dat ik de opvolger zal zijn in de parochie Amersfoort van pastoor Louis Runhaar.

Binnenkort voor mij een andere parochie waar ik nu werkzaam zal zijn, ook een ander bisdom, maar natuurlijk binnen dezelfde Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

Kortom: er staat bijzonder veel te veranderen; uitdagingen volop. Ook om met u – hernieuwd – kennis te maken; te ontdekken waar u warm voor loopt, waar u tegen aanloopt, wat verdriet geeft en wat vreugde brengt. De datum van starten in Amersfoort is nú nog niet bekend; ook kan ik nog geen datum van verhuizing noemen. Ongetwijfeld worden deze data in de komende maanden bekend gemaakt.

Pastoor Rudolf Scheltinga

Verdieping

Denken in de Driehoek

Op woensdag 20 januari is de lezingenreeks van Denken in de Driehoek 2021 afgetrapt. Dit jaar is het thema: De toekomst van...

"Wanneer is dit over?" en: "hoe wordt straks?" De toekomst houdt ons dagelijks bezig. Iedereen denkt daarbij aan verschillende dingen. De toekomst van na Covid-19 kan je bezighouden, maar ook de toekomst van nieuwe verkiezingen, of juist de toekomst van het klimaat. "Toekomst" is daarom het thema van Denken in de Driehoek 2021.

In vijf maanden komen de thema's de toekomst van...: protest, de politiek, de mens, de wereld en de toekomst aan bod. Die van protest (20 januari) en de politiek (10 februari) zijn al geweest (online), hierna volgen de data en het thema van de drie overige lezingen.

10 maart - De toekomst van de mens, door Sahar Shirzad en Ari Troost

7 april - De toekomst van de wereld, door Matthias Kramm en Ester Kokmeijer

12 mei - De toekomst van de toekomst, door Miguel John Versluys

Alle lezingen zullen volledig conform het coronabeleid worden uitgevoerd, dus kijk op tijd op de website van OKK Utrecht.

Van het Nederlands Bijbelgenootschap

Uw aandacht wordt gevraagd voor de vele vluchtelingen welke in Suriname aankomen. Het zijn mensen uit: Cuba, Dominicaanse Republiek en Venezuela. In die landen is sprake van onderdrukking, werkloosheid, gebrek aan allerlei levensmiddelen. Zij hebben het echter erg zwaar in Suriname. Het Surinaams Bijbelgenootschap deelt daarom bijbels uit, want geld om zelf te kopen hebben ze niet. Geef daarom mede een vluchteling een eigen Bijbel Voor 30 euro krijgen 3 mensen een Bijbel in hun eigen taal. Natuurlijk is iedere gift welkom: NL74 SNSB 0266 3808 08 o.v.v. Suriname



Verder heeft ook het Bijbelgenootschap last van COVID-19 tijd.

De inkomsten lopen terug. Zo probeert de organisatie toch lichtpuntjes te zien door te digitaliseren. In Jordanië ging het zondagsschoolprogramma online; in Guatemala de training voor zondagsschoolleiders en in Honduras startte een online Bijbelstudie.

Op plekken waar armoede is toegenomen en honger dreigt, zijn Bijbelgenootschappen betrokken bij het uitdelen van bijbels en voedselpakketten. Op de website bijbelgenootschap.nl/corona vindt u meer verhalen vanuit de hele wereld over hoe het coronavirus Bijbelgenootschappen raakt.

Tevens kunt u er over denken om het Bijbelgenootschap in een testament op te laten nemen.

Namens uw vertegenwoordiger van het NBG een goed 2021 gewenst.

Algemene gegevens

Nederlands Bijbelgenootschap

Postbus 620,2003 RP Haarlem

023 – 5146146

www.bijbelgenootschap.nl

info@bijbelgenootschap.nl

IBAN NL74 SNSB 0266 3808 08



Agenda				
<i>locaties onder voorbehoud van de op die datum geldende coronaregels voorlopig iedere zondag om 10.00 uur vieriing vanuit Utrecht (livestream-YouTube)</i>				
februari				
wo	17	16.00	zoom	Kerkbestuursvergadering
				Aswoensdag (oecumenisch, blz. 7)
maart				
ma	8	16.00	online	Diocesane vergadering
wo	10	20.00	Utrecht	De toekomst van de mens (blz. 13)
zo	14			Kopijsluiting voor Joris op 't Zand
di	16	19.30	Joriszaal	Kennismakingscursus
wo	17	11.00	Joriszaal	Redactievergadering
do	18	16.00	Joriszaal	Kerkbestuursvergadering
wo	24	19.30	Joriszaal	Gemeentevergadering (blz. 4)
zo	28	10.00	Kerkgebouw	Palmzondag
			Jorishal	Joris op 't Zand komt uit
wo	31	19.30	Utrecht	Oliewijding
april				
do	1	19.00	Kerkgebouw	Witte Donderdag
vr	2	19.30	Kerkgebouw	Goede Vrijdag
za	3	21.00	Kerkgebouw	Paaswake
zo	4	10.00	Kerkgebouw	Pasen
za	10			Synode

Parkeren in autoluwe binnenstad Amersfoort



AUTOLUWE BINNENSTAD AMERSFOORT

Sinds 4 januari is het verboden om zonder ontheffing met een auto de binnenstad in te rijden. Onze kerk ligt binnen het autoluwe gebied, zodra u op één van de toegangsplekken toch doorrijdt krijgt u een boete van €95! Het kerkbestuur is bezig ontheffingen te verkrijgen voor diverse partijen alsmede autorisatie om incidentele bezoekers toegang te geven tot het autoluwe gebied. Zodra dit proces gereed is, hoort u er meer over in een parochiemail.

Mocht u om wat voor reden ook bij de kerk willen zijn, dan adviseren wij u om gebruik te maken van de parkeergarages Flintplein of Stadhuisplein, beiden op de grens van het autoluwe gebied.

Internetadressen: Parochie: <http://amersfoort.okkn.nl>
Landelijk: <http://okkn.nl/>
[facebook.com/okknamersfoort.nl](https://www.facebook.com/okknamersfoort.nl)

Redactie Joris op 't Zand:

Ben van 't Erve, Henk Knol, Wilma van Oevelen en Louis Runhaar

Kopijsluiting: 14 maart 2021

✉ redactie@amersfoort.okkn.nl.

Administratie Joris op 't Zand

Birkstraat 102

3768 HL Soest

✉ jorisoptzand@gmail.com

Retouradres: zie binnenzijde

Oud-katholieke parochie, Amersfoort
Joris op 't Zand
Redactie: ✉ redactie@amersfoort.okkn.nl

Nr. 2021 01